



## **WORKSHEET: LAAT CULTUURVERSCHILLEN NIET BOTSSEN MAAR VERBINDEN!**

Nederland is een multicultureel land. Verschillende culturen wonen en werken samen. In deze worksheet leer je meer over de meest voorkomende culturele gemeenschappen in Nederland, hun geschiedenis en hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Er zijn veel verschillende culturen in ons land, in deze worksheet lees je meer over de grootste groepen die in Nederland wonen. Het is een verrijking en heel mooi divers maar het brengt ook uitdagingen met zich mee om met zoveel verschillende mensen samen te leven.

● 'Het begint met begrip en respect voor elkaar' ●

Je kan en hoeft namelijk niet alles te weten. Het leven is een leerproces, een simpele vraag: "Vertel eens meer over jouw achtergrond?" Is meer dan genoeg. Wij zijn als mens nieuwsgierig van aard, en juist dat is een mooi aspect om interesse voor elkaar daarin te creëren, wij willen allemaal gezien en gehoord worden, dat begint als kind zijnde al, "kijk wat ik kan". Vandaar dat wij dit hebben gemaakt, zodat iedereen weer stilstaat bij de essentie die begint bij jezelf. waardoor de ander voelt: "Ik hoor en zie jou". Zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn.

Wij wensen je veel plezier met het lezen hiervan en we zien je graag tijdens één van onze trainingen. Stap 1 heb jij al gezet naar bewustwording op het gebied van verbinding binnen culturen, dank je wel daarvoor. Tot ziens!

Liefs,  
Debby & Hinda

# MAROKKAANSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

Marokkanen kwamen in de jaren '60 naar Nederland als gastarbeiders, dit om er zoveel werkgelegenheid was binnen sectoren die autochtonen niet aantrokken. Ze hebben hun rijke cultuur meegenomen, zoals de Marokkaanse keuken en islamitische gebruiken waaronder de Ramadan. Dit is de heilige maand waar vanaf zonsopgang tot ondergang niet gegeten of gedronken mag worden, nee, zelfs geen slokje water, dit is een veel gegeven antwoord door Marokkanen, wanneer zij voor de zoveelste keer de vraag krijgen: "Zelfs geen slokje water?". (zie ook de link: deze 4 Ramadanvragen hoef je vanaf nu niet meer te stellen)



## Belangrijke feiten

- Aantal: Ongeveer 420.000 mensen, 60 % daarvan is geboren in Nederland.
- Concentratie: Grootste populaties in steden zoals Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.
- Religie: De meeste Marokkanen zijn moslim.

## Interessante feiten:

1. De Marokkaanse jongeren spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de Nederlandse voetbal, muziek, kunst en modescene, waaronder Hakim Ziyech de Marokkaans Nederlands voetballer is een goed rolmodel.
2. Veel Marokkaanse Nederlanders spreken meerdere talen, zoals Darija (Marokkaans Arabisch), Tamazight (Berber), Nederlands en soms Frans, wat hun een unieke taalvaardigheid geeft die ze zowel thuis als in de samenleving gebruiken.
3. Marokkaanse Nederlanders hebben een sterke eetcultuur waarin gastvrijheid centraal staat. Het is gebruikelijk om bij bezoek een uitgebreide maaltijd te delen, vaak met gerechten zoals couscous en muntthee, die symbool staan voor warmte en samenzijn, weigeren hiervan wordt vaak als respectloos gezien.
4. De viering van Eid al-Fitr en Eid al-Adha (Offerfeest) zijn twee van de belangrijkste feestdagen in de Marokkaanse cultuur in Nederland. Eid al-Fitr markeert het einde van de Ramadan en wordt gekenmerkt door een feestelijke maaltijd met familie en naasten, Eid al-Adha, het Offerfeest, is ook een tijd van samenkomst, waarbij het slachten van een schaap of ander dier volgens de islamitische tradities vaak wordt uitgevoerd, gevolgd door een maaltijd met de gemeenschap.
5. Binnen de Marokkaanse cultuur wordt veel belang gehecht aan eer en het hooghouden van de familie-eer. Het gedrag van een individu wordt vaak gezien als een weerspiegeling van de gehele familie, en respect tonen aan familieleden, vooral ouders, is essentieel.

## Handig weetje:

Trek altijd je schoenen uit bij binnenkomst, zelfs als er wordt gezegd houdt ze maar aan, hygiëne is enorm belangrijk binnen de Marokkaanse cultuur. Weiger ook nooit wanneer je thee wordt aangeboden, dit is een teken dat je welkom bent.

Meer weten?

Wat zijn de overeenkomsten tussen de Marokkaanse en Nederlandse cultuur?



Is de Marokkaanse opvoeding anders dan de Nederlandse?



**Deze 4 Ramadan-vragen hoef je vanaf nu nooit meer te stellen**

Hoe zit het met seks hebben en een slokje water drinken? We beantwoorden de vier meest gestelde vragen over de Ramadan.

[www.kurdu](#)



**Tweede generatie Marokkaanse Nederlanders zoekt vrijheid in Marokko**

Marokkaanse Nederlanders emigreren vaker dan anderen naar het herkomstland van hun ouders. Onderzoekers Warda Belabas en Petra de Jong van de Erasmus Universiteit onderzochten hoe dat komt. Gevoelen...

[Sociale Vraagstukken / Mar 18](#)



**Psst: het gaat best goed met integratie**

Het bredere probleem is het kabinet zelf dat er alles aan doet om van mislukking van migratie een zelfvullende prophecy te maken, schrijft hoogleraar Marcel Canoy. Als ik in een winkel kom, ben ik altijd blij als ik...

[Sociale Vraagstukken /](#)

# TURKSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

De Turkse gemeenschap is een van de grootste groepen in Nederland. Hun aanwezigheid begon in de jaren 60, toen veel Turken naar Nederland kwamen als gastarbeiders. Inmiddels vormen ze een belangrijke culturele groep in Nederland.

## Belangrijke feiten

- Aantal: Ongeveer 430.000 mensen.
- Concentratie: Grootste populaties in steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.
- Religie: Meestal islamitisch, met veel moskeeën zoals de Wester moskee in Amsterdam.
- Taal: De meeste eerste generatie Turkse migranten spreken Turks als hun primaire taal, afhankelijk van de regio in Turkije waar iemand vandaan komt, kunnen er dialectverschillen zijn, zoals Anatolisch Turks, Oost-Turks of Egeïsch Turks. Het Turks heeft woorden overgenomen uit het Arabisch en Perzisch, vooral in religieuze en literaire contexten, sommige Turkse Nederlanders, vooral zij met een Koerdische achtergrond, spreken naast Turks ook Koerdisch.



Wester Moskee Amsterdam

## Interessante feiten:

1. De Turkse gemeenschap is de grootste groep mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland.
2. De Turkse gemeenschap heeft meer dan 25.000 bedrijven in Nederland, vooral in de horeca, detailhandel, en transportsector. Turkse restaurants, bakkerijen en groentewinkels zijn een vast onderdeel van het Nederlandse straatbeeld.
3. Gerechten zoals döner kebab, lahmacun (Turkse pizza), en baklava zijn geïntegreerd in de Nederlandse eetcultuur. Veel Nederlanders beschouwen Turkse gerechten als comfort food.
4. Veel Turkse Nederlanders leren thuis of via weekendlessen de Turkse taal en cultuur, vaak georganiseerd door Turkse verenigingen. Dit helpt hen om hun roots te behouden terwijl ze in Nederland wonen.
5. Turkse Nederlanders dragen bij aan de Nederlandse cultuur via kunst, literatuur en muziek. Bekende artiesten zoals Karsu Dönmez (zangeres en pianiste) en Sinan Can (journalist en documentairemaker) hebben hun Turkse roots zichtbaar gemaakt.

## Handig weetje:

Binnen deze cultuur is het respectvol om naar niemand te wijzen, verder houdt je er rekening mee dat wanneer je gaat zitten je voetzool niet zichtbaar is.

## Meer weten?



**Van gastland naar nieuw vaderland: 'Turken zagen hier ook kansen voor hun kinderen'**

Het is vandaag precies zestig jaar geleden dat Nederland en Turkije een overeenkomst sloten om arbeiders uit Turkije te werven.

NOS Nieuws / Aug 19



Waarom is eer zo belangrijk in de Turkse Cultuur?

<https://www.bnnvara.nl/artikelen/waarom-is-eer-zo-belangrijk-in-de-turkse-cultuur>

# POOLSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 bracht een grote toename van arbeidsmigratie. Poolse arbeiders kwamen naar Nederland, aangetrokken door werkgelegenheid in sectoren zoals:

- Landbouw (vooral in kassen en bij de oogst van groenten en fruit).
- Bouw (zoals timmerlieden en loodgieters).
- Logistiek (distributiecentra en transport).

Zij zijn ook erg geliefd bij werkgevers door hun arbeidsethos en lagere lonen en ze zijn een hele belangrijke groep in Nederland dit komt omdat ze op grote schaal bijdragen aan de economie.

## Belangrijke feiten

- Oorsprong: Polen.
- Aantal: Ongeveer 250.000 mensen.
- Bijdrage: Poolse arbeiders spelen een grote rol in de landbouw- en bouwsector.
- Concentratie: voornamelijk Noord-Limburg, de kop van Noord-Holland, het Westland en delen van Noord-Brabant.
- Religie: Katholicisme.
- Taal: Pools en Nederlands. Veel Poolse migranten spreken weinig Nederlands, wat integratie en communicatie bemoeilijkt (zie filmpje 'Een Poolse wereld in Nederland').

## Interessante feiten:

1. Veel Poolse migranten zijn jong, tussen de 20 en 40 jaar oud.
2. De meeste Polen zijn rooms-katholiek, en Poolse kerkdiensten zijn belangrijk voor het onderhouden van hun religieuze tradities. Kerken zoals die in Den Haag en Eindhoven bieden speciale diensten voor Poolse gemeenschappen.
3. Poolse supermarkten en producten, zoals pierogi (dumplings) en kielbasa (worst), zijn steeds populairder geworden in Nederland.
4. Ze aarzelen over het algemeen niet om hun mening te geven en kunnen kritiek vrij eerlijk leveren. Mensen uit andere culturen kunnen de indruk krijgen dat Poolse mensen bot of zelfverzekerd zijn. In de Poolse cultuur wordt echter geloofd dat hoe directer iemand is met iemand, hoe groter het respect.
5. Binnen de Poolse cultuur staat familie centraal. Gezinsbanden zijn vaak zeer hecht, en het is gebruikelijk dat meerdere generaties nauw met elkaar verbonden zijn. Feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, worden traditioneel gevierd met uitgebreide familiemaaltijden en rituelen.

## Handig weetje:

Het wordt als onbeleefd gezien om je handen in je zakken te houden wanneer je met iemand praat.

## Meer weten?





# SURINAAMSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

Surinamers kwamen naar Nederland na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Deze groep is nu een van de meest zichtbare gemeenschappen in Nederland en zijn de derde grootse migrantengroep in Nederland, veel Surinamers komen naar Nederland om te studeren.

## Belangrijke feiten

- Aantal: Ongeveer 350.000 mensen.
- Concentratie: Grootste populaties in Amsterdam, Rotterdam en Almere.
- Taal: Nederlands is de voertaal dit stamt nog uit de koloniale tijd, maar Sranantongo (Surinaams), Sarnami (Hindoestaanse dialect) en Surinaams-Javaans worden ook gesproken.
- Religie: Christendom, Islam en Hindoeïsme

## Interessante feiten:

1. De Surinaamse keuken is een belangrijk en geliefd aspect van de Surinaamse cultuur. Een van de meest iconische gerechten is roti, een platbrood dat vaak wordt geserveerd met gekruide aardappelen, kouseband, ei, en kip of rundvlees in een kerrieachtige saus. Roti weerspiegelt de diversiteit van Suriname, met invloeden uit de Indiase, Creoolse en Indonesische keukens.
2. Een belangrijk aspect van de Surinaamse cultuur is Keti Koti, wat "Ketenen Gebroken" betekent. Dit is een jaarlijkse herdenking op 1 juli, ter ere van de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.
3. Winti is een traditionele Afro-Surinaamse religie die een belangrijk onderdeel vormt van de Surinaamse cultuur. Het is ontstaan tijdens de slavernij en combineert elementen van West-Afrikaanse spirituele tradities met invloeden van het christendom (meer informatie zie link).
4. In de Surinaamse cultuur speelt familie een centrale en verbindende rol, families zijn vaak groot en hecht, en het concept van een uitgebreide familie (inclusief ooms, tantes, neven, nichten en grootouders) is diepgeworteld. Er is een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en wederzijdse zorg binnen familiebanden, waarbij respect voor ouderen van groot belang is.
5. "No span" is een veelgehoorde uitdrukking, wat "maak je geen zorgen" betekent en de ontspannen en ondersteunende houding binnen families weerspiegelt. Dit maakt de Surinamers erg levendig, vriendelijk en relaxt, er heerst een wij gevoel binnen de cultuur.

## Handig weetje:

Surinamers waarderen wanneer jij hun bezoekt om dan netjes gekleed te komen, het maakt niet uit welke gelegenheid het is. En ook hier geldt de regel, trek altijd je schoenen uit bij binnenkomst.

## Meer weten?



Jazz,  
werkstudenten  
en racisme: de  
Surinaamse migratie  
naar Nederland

### Jazz, werkstudenten en racisme: de Surinaamse migratie naar Nederland

Als Suriname in 1975 onafhankelijk wordt verlaat ruim een kwart van de inwoners naar Nederland. De Nederlandse overheid heeft geen opvangbeleid en wordt totaal overvallen door hun komst.

◆ Andere Tijden / Jan 11, 2023



'De verschillen kunnen je verrassen,  
verbazen en doen lachen. Maar kunnen ook  
tot verwarring en misverstanden leiden'

### Verrassende en opmerkelijke verschillen tussen het Nederlands en het Surinaams-Nederlands

Nederlands is de officiële taal in Suriname, maar toch bestaan er veel verschillen tussen het Nederlands en het Surinaams-Nederlands. En dat kan leiden tot spraakverwarring of misverstanden. Hans Moison houdt d...

◆ NPO Radio 1 / jul 25, 2022



### 'De Surinaamse cultuur bestaat uit verhalen, de Nederlandse cultuur ook'

'Regina Flu zet een Surinaamse 'kotomisi-pop' klaar op het tafeltje met daarnaast schoolboekjes uit haar jeugd. Het is een warme zomerdag en de ontmoeting zal plaatsvinden in de prachtige tuin van 'Lieflijk Indië',...

◆ In Mijn Buurt /



### Hoe de oude winti-rituelen helpen bij de verwerking van het slavernijverleden

De helende kracht van de winti-religie

◆ KRO-NCRV

# OEKRAÏENSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

De Oekraïense gemeenschap in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, mede door de geopolitieke situatie in Oekraïne, zoals het conflict met Rusland en de oorlog die begon in 2022.

- Voor de oorlog in 2022: Voorafgaand aan de oorlog woonden er ongeveer 24.000 Oekraïners in Nederland.
- Na de oorlog in 2022: Door de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 kwamen er grote aantallen Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 140.000 Oekraïners in Nederland geregistreerd, voornamelijk als tijdelijke vluchtelingen.
- Arbeidsmigratie: Voor de oorlog waren veel Oekraïners in Nederland werkzaam als arbeidsmigranten, vooral in sectoren zoals landbouw, bouw en schoonmaak.
- Vluchtelingenstatus: Na de oorlog kwamen Oekraïners naar Nederland onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de EU, waardoor ze sneller toegang kregen tot onderdak, werk en basisvoorzieningen.

## Belangrijke feiten

- Aantal: Ongeveer 140.00 mensen
- Concentratie: Oekraïners wonen verspreid door Nederland, maar grote aantallen bevinden zich in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag, evenals in gemeenten waar tijdelijke opvanglocaties zijn opgezet.
- Taal: De meeste Oekraïners spreken Oekraïens of Russisch maar ook Engels.
- Religie: Oekraïens-Orthodox of Oekraïens-Katholiek.



## Interessante feiten:

1. Religie speelt een centrale rol in Oekraïne, vooral de Oekraïens-Orthodoxe Kerk. Veel feestdagen zijn diep verbonden met religieuze tradities, Malanka (Oekraïens Nieuwjaar), gevierd op 13 januari volgens de Juliaanse kalender, met zang, dans en optochten. De traditie van het beschilderen van pysanky (gekunstelde paaseieren) is wereldwijd bekend en een symbool van Oekraïense cultuur. Kerstdagen worden gevierd met zang van traditionele kolyadky (kerstliederen) en een feestelijke maaltijd.
2. De Oekraïense cultuur heeft diepe wortels in de natuur en landbouw. Het land wordt vaak de "graanschuur van Europa" genoemd vanwege zijn vruchtbare grond en landbouwtradities. Veel Oekraïense liederen, kunstwerken en rituelen vieren de natuur, zoals zonnebloemen, die een symbool van geluk en trots zijn. Festivals zoals het Kupala-nachtfeest (rond de zomerzonneward) bevatten oude rituelen zoals het springen over vuren en het vlechten van bloemenkransen, waarmee de band tussen mensen en natuur wordt benadrukt.
3. In de Oekraïense cultuur is familie een van de belangrijkste waarden. Het gezin wordt gezien als de kern van het leven, en er is een sterke focus op wederzijdse steun, respect voor ouderen en het samenbrengen van generaties. Familiebijeenkomsten, vooral tijdens feestdagen zoals Kerstmis of Pasen, zijn van groot belang.
4. Een belangrijke norm binnen de Oekraïense cultuur is het tonen van gastvrijheid. Het is gebruikelijk om bezoekers hartelijk te ontvangen, vaak met uitgebreide maaltijden en traditionele gerechten zoals borsjtsj of vareniki. Het weigeren van eten of drinken kan als onbeleefd worden gezien, omdat gastvrijheid wordt beschouwd als een teken van respect en warmte.
5. In de Oekraïense cultuur wordt het als respectloos beschouwd om iemand een hand te geven zonder iets in de andere hand iets bij je te hebben als een gift, vooral tijdens formele gelegenheden. Met lege handen verschijnen of niets geven wordt gezien als een gebrek aan waardering en respect.

Handig weetje: 

Oekraïners lachen alleen tegen/met mensen die zij kennen, dit kan als bot overkomen maar dat is het zeker niet, het is namelijk een bescheiden cultuur.

## Meer weten?

Nederlanders harder voor Oekraïners

<https://www.ad.nl/binnenland/nederlanders-harder-voor-oekrainers-dus-annas-familie-gaat-weer-terug-alsof-ze-hier-voor-de-lol-zijn~ab25bcb4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F>



### Hoe is het nu met gevluchte Oekraïners in Nederland? Sommigen gingen terug, anderen proberen hier nieuw...

Sinds het begin van de oorlog bijna 2 jaar geleden melden meer dan 100.000 Oekraïners zich als vluchteling in Nederland. Hoe is het nu met deze mensen? De een probeert hier een leven op te bouwen. De ander...

 EenVandaag / Feb 23



# ANTILLIAANSE GEMEENSCHAP



## Achtergrond

De Antilliaanse gemeenschap in Nederland bestaat uit mensen afkomstig van de voormalige Nederlandse Antillen, tegenwoordig bekend als de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Vanaf de jaren 1950 kwamen veel Antillianen naar Nederland voor werk en onderwijs.

Sinds de jaren 1990 is de migratie toegenomen, mede vanwege sociaaleconomische uitdagingen op de eilanden en de mogelijkheid om vrij te reizen binnen het Koninkrijk dit vanwege het koloniale verleden.

De Antilliaanse vlag heeft in het midden 5 sterren, deze verwijzen naar de 5 grootste eilanden van de Nederlandse Antillen, in totaal zijn er 6 eilanden.

## Belangrijke feiten

- Aantal: Ongeveer 170.000 mensen.
- Concentratie: De meeste Antillianen wonen in stedelijke gebieden zoals Rotterdam, Den Haag, en Amsterdam. In deze steden zijn levendige gemeenschappen met Antilliaanse culturele evenementen, restaurants en winkels.
- Taal: Nederlands, de meeste Antillianen spreken Papiaments, een creoolse taal die voornamelijk wordt gesproken op Curaçao, Aruba en Bonaire. Het is een mix van Portugees, Spaans, Nederlands en Afrikaanse invloeden. Engels is de dominante taal op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba.
- Religie: De meeste Antillianen zijn rooms-katholiek, maar religie wordt vaak gecombineerd met elementen van folklore en spirituele tradities.

## Interessante feiten:

1. Gasten worden warm en hartelijk ontvangen, vaak met eten en drinken. Het delen van een maaltijd of het aanbieden van iets aan bezoekers wordt gezien als een teken van respect en vriendelijkheid.
2. Ouderen worden met de grootst mogelijke eerbied behandeld. Hen aanspreken met beleefde termen en hen eerst laten spreken in een gesprek is een teken van respect. Het negeren van ouderen of hen tegenspreken wordt als ongeleefd gezien. Ouders en grootouders worden met respect behandeld, en uitgebreide families spelen vaak een actieve rol in elkaars leven.
3. "Vier het leven", feestelijke gelegenheden zoals carnaval, verjaardagen en familiebijeenkomsten worden (Het niet deelnemen aan familieactiviteiten of een afzijdige houding aannemen kan worden opgevat als desinteresse of zelfs als afwijzing van de familieband) groots gevierd. Muziek, dans en eten spelen hierbij een centrale rol, en deelname aan deze vieringen wordt als normaal en gewenst beschouwd.
4. Religieuze tradities, zoals kerkbezoek op zondag en het vieren van religieuze feestdagen, zijn belangrijk. Het tonen van respect voor geloof en religieuze opvattingen is een sociaal verwachte norm.
5. De Antilliaanse cultuur waardeert harmonie in sociale relaties. Directe of harde confrontaties in het openbaar worden als ongeleefd gezien, omdat het respect voor de ander en de sociale sfeer verstoort, problemen worden vaak subtiel of privé besproken.

Handig weetje: 

Poko Poko Mentaliteit, dit betekent geen haast, over het algemeen neemt deze cultuur voor alles rustig de tijd.





Meer weten?



### Antillianen in Nederland beter geïntegreerd dan andere groepen

DEN HAAG - Het CBS constateert in het vandaag gepubliceerd Jaarrapport Integratie dat niet-westerse groepen nog steeds achterblijven bij autochtone Nederlanders. Toch gaat het in een aantal categorieën met...

 Caribisch Netwerk / Mnu 10 2014

**Trouw**

### Waar wonen die lastige Antillianen?

\* Op de Nederlandse Antillen wonen naar schatting ruim 200000 mensen. Exact valt het aantal niet...

 Trouw / Aug 26, 2016



### "Antillianen dwingen respect af door anderen te vernederen" - Joop

Workshop voor agenten over omgang met Antillianen vol met raciale stereotypen .



### Antilliaanse ouders bang voor jeugdzorg

UTRECHT/DEN HAAG - Relatief veel Antilliaanse ouders zijn bang voor jeugdzorg. Hans Bellaart, onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut: "Men denkt: als je daar komt en ik voed niet volgens de Nederlandse...

 Caribisch Netwerk / Jan 25, 2016

## Boekentips!



### **Ongegeneerd onszelf, Fatima Llouh | 9789464788211 | Boeken**

Ongegeneerd onszelf (Paperback). In gesprek met meer dan 20 vrouwen over intergenerationele trauma's, de impac...

[bol.com](https://bol.com)



### **Ik blijf bij je, Abbie Chalgoum | 9789044646825 | Boeken**

Ik blijf bij je (Paperback). Het is 1983 wanneer Abbie Chalgoum als peuter van Marokko naar Nederland...

[bol.com](https://bol.com)



### **Wees onzichtbaar, Murat Isik | 9789026361616 | Boeken**

Wees onzichtbaar (Hardcover). Genomineerd, bekroond en winnaar van vele prijzen oa de Libris Literatu...

[bol.com](https://bol.com)



## **Eindelijk gewoon Hayat (ebook), Ibtihal Jadib |...**

Eindelijk gewoon Hayat. Ibtihal is onlosmakelijk verbonden met haar dubbele afkomst. Herkenbaar,...

[bol.com](https://bol.com)



## **Heb je een boze moslim voor mij? (ebook), Zoe...**

Heb je een boze moslim voor mij?. Wat betekent het voor het nieuws als alle nieuwsmakers op elkaar lijken? Welk...

[bol.com](https://bol.com)



## **De inclusiemarathon | 9789463727549 | Kauthar...**

De inclusiemarathon (Paperback). MANAGEMENTBOEK VAN HET HAAR 2022 Het besef dat diversiteit en...

[bol.com](https://bol.com)



Apple Podcasts



**Bonte Was Podcast - H...** 

Bonte Was Podcast

Bonte Was Podcast is hét wasprogramma over mediamissie [meer](#)

[▶ Laatste aflevering](#)

---

NOV · H M  
S - P : Bonte Was

---

OKT · M  
S - P : Bonte Was

---

SEP · M  
S - P : Bonte Was Jubileumspecial met Marian Genet en Airco Caravan

---

JUL · H M  
S - P : Bonte Was Jubileumspecial met Natasja Gibbs

---

JUN · M  
S - P : Bonte Was Special met Olave Basabose op het OneWorld Festival

---

[Bekijk meer afleveringen ↗](#)

[Bekijk hoe je gegevens worden beheerd...](#)

Via onderstaande Link kun je je aanmelden voor de training  
Cultuursensitief Werken die start in maart 2025:

Ontdek de Invloed van je Eigen Achtergrond op Je Oordelen

In de training duiken we in jouw eigen referentiekader en opvoedingspatroon. Hoe beïnvloedt je eigen achtergrond jouw werk en de manier waarop je naar cliënten, leerlingen en ouders kijkt? Met inzichten in framing en praktische oefeningen leer je deze achtergrond bewust in te zetten voor diepere verbindingen.

Visualisatie: Stel je voor dat je je eigen kompas her kalibreert, zodat je altijd de weg vindt naar een respectvolle, oordeel loze verbinding.

Klik hier om je  
aan te melden!



En als laatste nog een vraagje:  
Welke cultuur mis je in dit overzicht?  
Heb je zelf nog aanvullingen en ervaringen?  
We horen het graag en sturen een  
aangepaste versie weer door aan iedereen die  
dit heeft aangevraagd!

